

Op een zonnige dag  
in een zanderige woestijn,

leefde de familie Roe  
en ze hadden het fijn.



Kaya sprong steeds verder,  
ze sprong heel erg hoog.  
Ze maakte zo'n enorme sprong,  
dat ze door de lucht vloog.





Maar toen ze er wat langer was  
kreeg ze zin in avonturen.

Ze ging op onderzoek uit



door achter  
struikjes te gluren.