

PIETER
GAUDESABOOS

MET TEKST VAN
SYLVIA VANDEN HEËDE

MIJN
HUIS
STAAT
IN DE
DIEREN-
TUIN



LANNOO



Dit is Lotta met haar step.
En dat daar is haar huis.
Het staat midden in de dierentuin,
want bij de dieren is ze thuis.



's Morgens vroeg om klokslag zeven
klopt de giraf bij Lotta aan.
Lotta is wakker en vol leven,
klaar om met hem mee te gaan.

'Gaan we ontbijten? Ik heb trek!
'Klim op mijn rug', zegt de giraf.
En hij buigt zijn lange nek.
'Naar de beren! Eropaf!'



In smeren zijn de beren goed.
Ze smeren hartig en ze smeren zoet.

‘Wil je kaas of wil je ham
en dan een stukje fruit?
Moet je eitje hard of moet het zacht
of maakt het jou niet uit?’

Maar Lotta wil alleen een witte boterham.
Toast besmeerd met choco, njam!
‘Goed dan, voor die ene enkele keer’,
zucht de zachtste liefste beer.

Als toetje neemt Lotta een banaan.
‘Voor onderweg. Nu moet ik gaan.’





Vind je ons op elke bladzijde?

www.lannoo.com • Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2018 • D/2018/45/522 - NUR 273 - 978 94 014 5317 2

Concept, illustraties en vormgeving: Pieter Gaudesaboos (www.gaudesaboos.be) • Tekst: Sylvia Vanden Heede



Met steun voor de illustrator van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.