



# Vos en Haas

Een buur voor Vos en Haas









Dit is het hol van Vos en Haas.

En dit is de boom naast het hol van  
Vos en Haas. Er staat een bord bij.

Op dat bord staat: **TE HUUR.**  
Het bord staat er al heel lang.

**Hoe lang?**

Niemand weet het.

**Zelfs Haas niet.**

En Haas weet **ZOVEEL!**



Het is nacht. Vos slaapt en Haas slaapt.  
Het is stil in het bos.



‘Oehoe! Oehoe!’  
klinkt het plots.



Vos springt zijn bed uit.  
'Haas! Haas! Sta op! Een spook in het bos!' gilt hij.



'Oehoe! Oehoe!' hoort Haas ook.  
Wat eng!



Wat raar! Er brandt **licht** in de boom!  
En het bord in de tuin is **weg**!



‘Oehoe! Oehoe!’ Is dat het spook?  
Of is het geen spook? Is het een **boef**?  
Nam de boef het bord? ‘Oehoe! Oehoe!’



Een buur voor Vos en Haas



Op zoek naar koek



Het feest van Uil



Blauw is saai