



Er was eens een blauwe zangvogel.





Elke ochtend werd ze wakker,  
hipte naar het uiteinde van een hoge  
tak en luisterde naar de prachtige  
zang van haar zusjes.

De zangvogel probeerde altijd mee  
te doen, maar zij kon nooit zingen  
zoals de anderen dat konden.