



Inhoud



Liselotje op het potje · 9

Liselotje gaat logeren · 21

Liselotje is jarig · 33

Liselotje naar de speelzaal · 45

Liselotje en het paasfeest · 57

Liselotje krijgt een vriendje · 67

Liselotje gaat kamperen · 77

Liselotje gaat naar zwemles · 89

Liselotje krijgt een zusje · 101

Liselotje krijgt een fiets · 113

Liselotje naar groep 1 · 125

Liselotje zet haar schoen · 143

Liselotje en het kerstfeest · 155



Liselotje op het potje

Liselotje is een meisje
en ze woont in een paleisje
in een land hier ver vandaan
waar heel veel paleisjes staan

Ze kan dansen – ze kan springen
ze kan leuke liedjes zingen
ze kan eten – kip met friet
maar... op potjes plassen niet

Dus zei mama op een morgen:
kom – dan gaan we ervoor zorgen
dat je als je plassen moet
't keurig op een potje doet



We gaan snel een potje kopen
want de winkel is nog open
en de koning riep meteen:
dan wil ik er ook graag een

Even later staan ze samen
al te kijken voor de ramen
en de koningin zegt blij:
dit is nou een potterij

Liselotje roept verwonderd:
kijk – ze hebben er wel honderd!
honderd potjes op een rij
welke wordt nu straks van mij?





De mevrouw zegt: wacht maar even
'k zal u eerst wat potjes geven
voor de juiste billenmaat
even passen kan geen kwaad

En de koning kiest een witte
waar hij heerlijk op kan zitten
en de kleine Liselotje
krijgt een piepklein gouden potje

's Avonds gingen Liselotje
en de koning op hun potje
en de koningin riep: klaar??
veel succes – beginnen maar!

En ze persten en ze drukten
maar... geen plas of poep die lukte
echt – ze drukten zich een bult
maar geen potje werd gevuld



De koning perste bij het drukken
haast zijn gouden kroon in stukken
hij werd rood en blauw en groen
omdat hij zo zijn best wou doen

En hij zuchtte en hij steunde
en hij pruttelde en kreunde
en toen Liselot dat zag
schoot ze vrees'lijk in de lach

Ze lachte en ze lachte maar
tot opeens – en dát was raar
ze een piepklein hoopje poepte
dat vanzelf in 't potje floepte

En de koningin riep blij:
jij krijgt straks iets moois van mij
een cadeau voor Liselotje
die kan poepen op een potje

De arme koning snottert dan:
ik word er zo verdrietig van!
maar de koningin zegt snel:
stil maar... jouw tijd komt nog wel

