

Vivian den Hollander



Naar voren!



Met illustraties van Saskia Halfmouw

Van Holkema & Warendorf

Dit boek is een herziene uitgave van *De Effies aan de bal*, waarin *Vier tegen vier*, *De Effies gaan op kamp* en *De held van het veld* gebundeld zijn.



LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	8	P
Voetbal								

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep



Vier tegen vier

ISBN 978 90 00 38133 3
ISBN 978 90 00 38134 0 (e-book)
NUR 287

© 2022 Van Holkema & Warendorf
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

www.viviandenhollander.nl
www.saskiahalfmouw.nl
www.de-leukste-kinderboeken.com

Tekst: Vivian den Hollander
Tekeningen: Saskia Halfmouw
Vormgeving: Petra Gerritsen, Spletters.nl



Sem loopt naar de schuur.
Daar staan zijn voetbal-schoenen.
De snelste die er zijn.
Hij pakt ze van de plank.
Oei, wat zijn ze vuil!
Zo kan hij geen doelpunt maken.

En dat moet straks wel.
Vlug zoekt Sem een doek.
Als zijn schoenen schoon zijn,
stopt hij ze in zijn voetbal-tas.
Zijn kleren zitten er al in.
'Dag mam,' roept hij dan.
'Ik ga, hoor.'

Sem speelt bij de VV Oranje-Rood.
Vandaag is er een toernooi.
Sem heeft er veel zin in.
Ze spelen vier tegen vier.
Bij de kantine wacht Duuk hem op.
Hij is de leider van de ploeg
waarin Sem speelt.
'Ha, die Sem!' zegt hij.
'Jij bent vroeg vandaag.'
Sem knikt.
'Maar... beter te vroeg dan te laat.'

Duuk lacht. 'Dat is waar.
Wil je de kleedkamer al in?'
Sem schudt zijn hoofd.
'Ik wacht op Jara.
Dat heb ik beloofd.'
Jara speelt bij Sem in het team.
Hij vindt haar heel goed.
'Prima,' zegt Duuk.
'Ik zie je straks.'
Hij haalt alvast de ballen.
En Sem zet zijn tas buiten neer.

Daarna loopt hij naar het veld.
Daar wordt al een wedstrijd gespeeld.
Het zijn de jongens onder tien.
De broer van Jara doet ook mee.
Sem denkt: wat is hij snel!
Ik hoop dat ik straks
ook zo goed speel.

'Hee Semmie!' klinkt het dan.
Verderop staat Jos.
Hij staat vaak langs de lijn.
Hij is groot.
En hij schreeuwt altijd hard.



Ook bemoeit hij zich met alles.
Sem is een beetje bang voor hem.
Hij wil verder lopen,
maar Jos stapt al op hem af.



‘Hee uk,’ zegt Jos plagend.
‘Waar is je mammie?
Mag je wel alleen naar het veld?’
Sem geeft geen antwoord.
Wat doet Jos flauw.
Hij is blij als Jara eraan komt.
Jordi, Frenkie en Rik ziet hij ook.
Snel gaat hij naar ze toe.
‘Hoi Sem!’ roept Jara.
‘Ga je mee naar de kleedkamer?’

‘Ja, ik kom eraan,’ zegt Sem.
Hij wil zijn tas pakken.
Verbaasd kijkt hij rond.
Waar is zijn voetbal-tas?
Die stond toch bij de kantine?
Hij ziet wel andere tassen.
Niet die van hem.
Die is rood met wit en oranje.
Wacht, denkt Sem.
Ik vergis me.
Mijn tas staat zeker
bij het veld.
Hij zoekt en zoekt...
De tas blijft weg.

