



Pip danst bij Swing.
Zo heet de dansschool.
En over twee weken...
gaan ze een sprookje dansen.
Het heet Doorn-roosje.
Pip kent het sprookje goed.
Het gaat over een prinses die jarig is.
Op haar feest komen de feeën.
Net als toen ze pas geboren was.

Maar één fee mag niet komen.
Zij is niet aardig.
En ze merkt toch niet
dat er feest is op het paleis.
Pip stapt... En ze draait.
Ze oefenen de slotdans.
'Dit gaat al goed!' zegt juf Fleur.
Pip pakt Maloe beet.



Samen zwieren ze door de zaal.
'En dan ga ik nu...
de rollen verdelen,' zegt Fleur.
'Jullie weten het al:
we hebben een boze fee nodig.
En een paar lieve feeën.
Ook een kok en koning.'
'Vergeet de koning-in niet!' roept Sterre.
Ze huppelt naar de juf.
'Mag ik dat zijn?'
Fleur pakt een hoed.
'Kijk, ik heb briefjes gemaakt.
Kom er maar een halen.
Dat weet je welke rol je hebt.'
Spannend, denkt Pip.
Ze pakt een briefje.
Langzaam vouwt ze het open.
Wauw... Ze gelooft het bijna niet.
Op haar briefje staat... prinses.
'Leuk voor je,' zegt Maloe.



'En weet je wat ik ben?
De boze fee!



Ik kom stiekem toch naar het feest.
Verkleed als een oud vrouwtje.
En ik zorg dat jij je prikt.
Aan mijn spinnen-wiel.'

Maloe lacht gemeen.

'Haha!'

Pip doet alsof ze bang is.

Maloe kan dit echt goed!

'Wie is de prins?' vraagt ze dan.

Sterre zegt: 'Dat ben ik.

En ik vind er écht niks aan!'

Ze stampt boos op de grond.

Alsof ze hoopt

dat ze een andere rol krijgt.

Maar Fleur zegt niks.

Ze haalt spullen uit een tas.

Hoeden voor de fee.

En een paar pruiken.

Ook een kroontje voor de prinses.

'Mocht ik die maar op,'

zegt Sterre sip.

Fleur deelt de spullen uit.

'We gaan beginnen,' zegt ze dan.

'Het is feest in het paleis.



Doorn-roosje is jarig.

Alle pasjes die jullie kennen,
kun je nu gebruiken.'

En dat doet Pip.

Ze danst blij door het paleis.

En daar zijn de feeën.

Ze trippelen.

En ze buigen...

Maloe, die de boze fee is,
kijkt boos toe.





'Ik ben toch gekomen,'
fluistert Maloe.
'En ik zorg dat het geen leuk
feestje wordt!'
Ze pakt een spinnen-wiel.
En neemt het mee naar de toren.

Iedereen doet zijn best.
Behalve Sterre.
'Prins zijn is stom,' moppert ze.

Als de les voorbij is, zegt Fleur:
'Wat gaat het al goed!
Volgende week gaan we verder.
Dan verkleden we ons ook.'
Jippie! denkt Pip.
Want dansen in een mooie jurk
gaat vast nog beter!

