

MARIANNE BUSSE & RON SCHRÖDER
MET ILLUSTRATIES VAN LEONTINE GAASENBEEK

*A Christmas
Carol*



EEN KERSTVERTELLING

· OP RIJM ·

VAN HOLKEMA & WARENDORF



ISBN 978 90 00 38021 3

NUR 281

© 2021 Van Holkema & Warendorf

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

www.de-leukste-kinderboeken.com

www.mariannebusser-ronschroder.info

www.leontineillustrator.com

tekst Marianne Busser & Ron Schröder

illustraties Leontine Gaasenbeek

vormgeving Petra Gerritsen, www.spletters.nl



1

EEN KERSTVERTELLING

Het begin...

Marley was dood – zo dood als een pier
iedereen wist het, het stond op papier
Scrooge wist het zeker, 't was absoluut waar
en niemand die vond het erg zielig of naar

Voortaan deed Scrooge in zijn eentje het werk
hij had daarbij hulp van een aardige klerk
die schreef in de boeken wie geld had gehaald
en wie er nog schuld had en niet had betaald

Scrooge was schatrijk, zoals vaak werd verteld
hij had in zijn kluis grote zakken met geld
hij was heel de dag met dat geld in de weer
en telde en telde – en wilde steeds meer



Hij was niet gelukkig en was nooit eens blij ook af en toe lachen, dat was er niet bij gezelligheid, warmte – daar gaf hij niet om en Kerstmis, dat vond hij verschrikkelijk stom

In Scrooge zijn kantoor was het somber en koud want de haard aan te steken was zonde van 't hout en ondanks de kou ging hij door met zijn werk hij zat met zijn jas aan – net als zijn klerk

Buiten dwarrelden sneeuwvlokken neer schaatsen die gleden gestaag heen en weer sneeuwballen vlogen er opgewekt rond kinderen schraapten de sneeuw van de grond

Sneeuwpoppen pronkten in parken en tuinen ouders die waren nog druk aan het struinen ze droegen cadeautjes in tassen en zakjes en leuke geschenken in kleurige pakjes



2

KERSTFEEST IS ONZIN!

Hoofdschuddend zag Scrooge de mensen zo gaan en bromde dan: *onzin – wat heb je eraan?* zijn voordeur ging open: twee keurige heren kwamen naar binnen in deftige kleren

Ze liepen naar Scrooge en ze zeiden in koor: *een heel vrolijk kerstfeest* en gingen toen door: *wij zouden u graag voor de kerst willen vragen om iets aan ons prachtige doel bij te dragen*

Zodat alle wezen – en ook alle armen – zich tijdens de kerst even kunnen verwarmen een plek waar het kerstfeest – voor groot en voor klein – ook als je niet veel hebt een zegen zal zijn

*Onzin, zei Scrooge, geld is niet om te strooien
je kunt ze wel in de gevangenis gooien
pak ze maar op – en dan snel in de bak
zo hebben ze eten, en ook nog een dak*

*De mannen die liepen geschrokken weer weg
en Scrooge dacht tevreden: zo, die hebben pech!
liefdadigheid – geven – alleen al 't idee
ze geven maar raak, hoor – maar ik doe niet mee*

*Toen kwam zijn neef vrolijk lachend naar binnen
die riep: zalig kerstfeest om mee te beginnen
vier bij ons kerstfeest dit jaar – heeft u zin?
Scrooge werd vuurrood en hij bleef er haast in*



*Kerstfeest is onzin! – en jij moet dat weten
waarom twee dagen met tafels vol eten?
werken is beter – vergeet het dus maar
het is een ellende, zo'n feest ieder jaar!*

*De neef ging weer weg – en Scrooge zei tot zijn klerk:
jij wilt met kerst zeker vrij van je werk?
graag, zei Bob Cratchit, 't is één keer per jaar
ja, ja, bromde Scrooge, misschien is dat waar*

*Maar 't kost mij veel geld – en je kost al genoeg
na de kerst kom je hier absoluut vroeg
kerstfeest is waanzin, zei Scrooge met een zucht
maar zijn klerk zei: bedankt, hoor – en was opgelucht!*