

Vivian den Hollander



Rara, wat ben ik?

met illustraties van Dagmar Stam

Van Holkema & Warendorf

Kijk uit!

'Pap, ga je met ons voetballen?' vraagt Jimmy. Het is woensdagmiddag. Samen met Lisa speelt hij in de woonkamer. Ze hebben al gekleid. En ze speelden met lego. Nu hebben ze zin om naar buiten te gaan. 'Voetballen?' Zijn vader strikt de veters van zijn nieuwe schoenen. 'Nee, ik moet zo weg. Ik ga solliciteren.' 'Solli-wat?' Dat rare woord kent Jimmy niet.

'Ik ben op zoek naar ander werk,' legt zijn vader uit. 'Ik ga zo praten met de baas van de treinen.' 'Echt?' Jimmy's ogen gaan glimmen. 'Dan word je een, eh...' Hij denkt na. Buschauffeur? Nee, dan werk je op de bus.



Piloot is van het vliegtuig. En de kapitein hoort bij een schip. 'Dan ben je een conducteur,' helpt Lisa. 'En dan blaas je op een fluitje.' 'Ja, conducteur. Dat bedoel ik,' zegt Jimmy. 'Pap, dat moet je gaan doen. Dan kan ik mee!' 'Dat zou leuk zijn,' zegt zijn vader. 'Maar als het doorgaat, werk ik straks op kantoor. Ik moet dan zorgen dat alle treinen op tijd rijden.'

Jimmy steekt zijn duim op. 'Dat is heel belangrijk, pap. Want juf Nora was pas veel te laat op school. Dat kwam omdat de trein niet reed.' 'Juf Nora?' vraagt zijn vader. 'Ken ik die?' 'Ze komt maar af en toe,' legt Jimmy uit. 'Want ze leert nog voor juf.'



'Ik moet gaan,' zegt Jimmy's vader.
'Dag, pap! Ik hoop dat je bij de treinen mag komen werken!' zegt Jimmy.
'Ja, dat hoop ik ook.' Zijn vader pakt zijn autosleutels en loopt naar de voordeur.
Jimmy staat bij het raam en zwaait hem na.
Even later rijdt er een grote vrachtwagen voorbij.
'Ik weet waar die heen gaat,' zegt Jimmy.
'Waar dan?' vraagt Lisa.



'Verderop zijn ze aan het bouwen. Zal ik je laten zien waar dat is?' Jimmy trekt haar mee naar de gang. 'Mama, we gaan naar buiten!' roept hij nog.
'Oké. Wel uitkijken, hoor,' roept ze terug.

Samen lopen Lisa en Jimmy over de stoep tot aan een groot hek. Daarachter is het bouwterrein. Er staat een grote kraan. 'Wat een herrie is het daar!' Lisa drukt haar oren dicht. Ze hoort getimmer en het geluid van een boor.
'Dat doen de bouwvakkers,' zegt Jimmy. 'Ze dragen altijd een helm. Dat moet, want misschien valt er wel een steen op hun hoofd. Of een plank.'
'Ha Lisa, ha Jimmy,' klinkt het dan. Juf Nora staat naast hen.
'Hoi, juf! Kom je ook kijken naar de bouwvakkers?' vraagt Jimmy.
De juf knikt. 'Ik wil weten of ze goed opschieten. Want als de flats over een tijdje klaar zijn, kom ik hier wonen met mijn vriend.'
Ze maakt een paar foto's met haar telefoon. Daarna steekt ze haar hand op. 'Tot morgen. Ik ga gauw naar het station om de trein te halen.'

