

Iedere zomer logeer ik bij mijn opa. Hij woont in een lief, oud huisje vlak bij zee.





Maar het allerliefst kruip ik op de bank lekker tegen opa aan. Dan luister ik naar zijn verhalen over alle bijzondere plaatsen waar hij en opie zijn geweest.

