

Ik heet Zuri en ik heb haar met een eigen willetje.
Het kroest, kronkelt en krult alle kanten op.





Papa vertelt me dat het mooi is.
Dan voel ik me trots.
Ik vind het fijn dat mijn haar
helemaal bij mij past!

Met coole vlechtjes en kraaltjes
ben ik een prinses.



En met mijn haar in twee bolletjes
voel ik me in de wolken als een superheld.



Mijn haar kent zelfs tovertrucjes.
Op een dag waren Rocky en ik
aan het spelen in de tuin toen
het ging regenen.



Het ging van bol naar plat.
Tada, helemaal vanzelf!



Er is niets wat mijn haar niet kan!

Vandaag werd ik extra vroeg wakker.
Ik was te opgewonden om nog te kunnen slapen,
want het is een bijzondere dag!



Papa sliep nog.
'Sst,' zei ik tegen Rocky, terwijl
we stilletjes langs hem heen slopen.
De laatste tijd is papa uitgeput!

Hij maakt ontbijt voor mij, brengt me naar
school, gaat naar z'n werk, haalt me op en
gisteren gingen we een rondje fietsen in het park.

Ik denk dat hij wat
moet uitrusten.



Want vandaag is het een
bijzondere dag,
ik wil een *perfect* kapsel.
Daar heb je wel een
vakman voor nodig.

