

Liam, Tess en Jip en Yara zijn vandaag ontzettend blij
want ze mogen samen kijken op een **scharrelboerderij**
ze gaan kijken in de moestuin, en bij de dieren in de stal
en misschien mogen ze helpen – kijk, de boer die is er al!





Welkom!

De boer zegt: welkom alle vier
kom gezellig binnenwippen
maak maar kennis met de varkens
en de koeien en de kippen

Ga eens kijken bij de geitjes
en de schapen in de wei
want er is echt veel te zien
op mijn scharrelboerderij



Waar komt dat vandaan?

Maar voor we gaan beginnen
moeten jullie weten
dat mensen soms de domste dingen
zeggen over eten

Want er zijn mensen die beweren
dat de melk komt uit een pak
dat erwttjes uit een potje komen
en spruitjes uit een plastic zak

Dat ze in fabrieken zorgen
dat een eitje lekker smaakt
en ze zeggen zelfs dat biefstuk
door machines wordt gemaakt

Mensen roepen echt van alles
de een zegt dat - de ander dit
maar als je straks hebt rondgekeken
snap je beter hoe het zit

Want iedereen moet weten:
groenten groeien op het land
sla groeit boven op de aarde
maar aardappeltjes in het zand

En als je graag vlees wilt eten
ga je naar een slager toe
die verkoopt daar stukjes varken
stukjes kip - of stukjes koe



*Ja, zegt Liam vrolijk
biefstuk, spek of kalfsfilet
en moet mijn moeder naar de slager
ga ik altijd met haar mee*

*Dan halen we gehakt of rundulees
hamburgers of kippenborst
en dan krijg ik voor we weg gaan
altijd weer een plakje worst*

