

Een gele bus

Lisa loopt met mama naar school.
Ze kijkt rond of ze haar vriendje Jimmy ziet.
Vaak komt ze hem onderweg al tegen.
Ineens komt er een gele bus aan.
Die stopt voor het rode licht.

‘Kijk, die bus is mooi!’ wijst Lisa. ‘Zo een heb ik nog nooit gezien.’

‘Dat is ook geen gewone bus. Het is een schoolbus,’ zegt mama. ‘In andere landen gaan kinderen daarmee naar school.’

‘Dat zou ik ook wel willen,’ zegt Lisa.

‘Samen met Jimmy natuurlijk! En met de andere kinderen uit mijn klas.’

Toet-toet! De man achter het stuur drukt op de claxon.

Ineens herkent Lisa hem. Het is Rob, de vriend van de juf. Hij komt wel eens langs op school.

Lisa zwaait naar hem.





Rob zwaait terug. Als het licht op
groen springt, rijdt de bus verder.
'Waar zou hij heen gaan?' vraagt Lisa.
'Ik weet het niet,' zegt mama.
'Misschien wel naar de garage.'
Lisa kijkt de schoolbus na. Jammer dat
Jimmy hem niet heeft gezien.



In de klas geeft Lisa mama een kus.
Daarna kijkt ze rond waar Jimmy is. Ze wil
hem alles over de gele bus vertellen.
Hè, best gek. Haar vriendje is er nog niet.
'Ha, Lisa!' Meester Gijs is er wel. Hij is de
stage-meester.
'Hoi, meester Gijs. Heb jij Jimmy gezien?'
Gijs schudt zijn hoofd.
Zou Jimmy ziek zijn? denkt Lisa. Of heeft hij
zich verstopt in de leeshoek?
Ze gluurt achter de bank. Nee, geen Jimmy.



Is hij soms op het zoldertje van de klas?
Ze klimt de trap op, maar boven is Jimmy
ook niet. Wel ziet Lisa een blauwe mat liggen.
En een bal en een zwemband. Waar zouden
die spullen voor zijn?

‘Komen jullie in de kring?’ vraagt de juf dan.
‘We gaan beginnen.’

Lisa zoekt gauw haar stoeltje op. Het stoeltje
naast haar blijft leeg.

Habib ziet het ook. ‘Juf, Jimmy is er niet.
Misschien heeft hij wel de waterpokken, net als
mijn broertje. Die heeft overal vlekjes.’



Op dat moment gaat de deur van de klas open.

Daar is Jimmy!

‘Hoi, allemaal! Waar denken jullie dat ik ben
geweest?’ vraagt hij.

‘Naar de dokter,’ zegt Habib.

‘Of naar de tandarts,’ raadt Marieke.

‘Mis!’ Jimmy schudt steeds zijn hoofd.

‘Ik laat zien waar ik was,’ zegt Jimmy.
Hij gaat midden in de kring staan en spreidt
zijn armen. ‘Dit zag je er.’
‘Dat lijkt wel een vogel,’ zegt Lisa. ‘Was je in
het park?’
‘Nee, joh! Ik ben geen vogel. Ik wapper
toch niet met mijn vleugels? Maar nu ga ik
wel schuin...’
‘Zag je soms een vliegtuig?’ raadt Marieke.
‘Ik zag er heel veel,’ zegt Jimmy. ‘Want ik
was bij...?’

‘Het vliegveld!’ roept Simon.
Jimmy knikt. ‘We gingen naar Schiphol.’
‘Wat deed je daar?’ vraagt de juf.
‘We hebben mijn opa en oma weggebracht,’
legt Jimmy uit. ‘Ze gaan op reis.’

