



Er staat een groot, dik varken voor het hek van de kinderboerderij.
'Wat kom jij hier doen?' vraagt duif nieuwsgierig.



'Ik zoek een plek om te wonen,' mompelt varken verlegen.
'O,' zegt duif. 'Dat komt goed uit, want we hebben hier
plaats genoeg.'

Blij duwt varken het hek open en wandelt naar binnen.
Laat ik me eerst maar eens aan iedereen voorstellen, denkt ze.

‘Hallo,’ zegt varken. ‘Ik ben een varken. En wie ben jij?’
‘Ik ben een konijn,’ zegt konijn. ‘En kijk eens wat ik kan!’
Ze knijpt even haar ogen dicht en huppekee...
Daar liggen ineens zeven prachtige keuteltjes in het gras.

Vol bewondering kijkt varken naar de ronde konijnenkeuteltjes.
‘Goed, hè?’ roept konijn trots. ‘Kun jij dat ook?’
Varken schudt haar hoofd. ‘Zo knap ben ik niet,’ zegt ze.
‘Mijn poep lijkt meer op chocoladevla.’



