

Egel was verdrietig.  
Zo verdrietig als een egel  
maar kon zijn.  
Zó verdrietig dat er maar  
één ding was dat hem blij  
kon maken.





'Hallo,' zei Vos.



‘Wil je me alsjeblieft een knuffel geven?’  
vroeg Egel.



‘Dat wil ik heel graag,’  
antwoordde Vos, ‘maar ik  
moet die vuilnisbak daar  
omgooien.’

