



'Ga je mee naar buiten, papa?' vroeg Tim.

Zijn vader schudde nee.

'Maar dat had je beloofd!' zei Tim.

'Ik heb geen tijd,' zei zijn vader.

'Wel op de stoeptegels blijven, hè.'

'Waarom?' vroeg Tim.

'Omdat het gevaarlijk is om van de tegels te gaan,' zei zijn vader.



Dus toen ging Tim in zijn eentje naar buiten.





Buiten waren  
stratenmakers.

