



Hoofdstuk een

Feest

Steffie is precies 117,5 centimeter groot.
Ze heeft lang bruin haar dat ze in een
dikke vlecht aan de zijkant van haar hoofd
draagt. Zo kan ze er met
haar vingers aan draaien
als ze nadenkt.
Steffie is in de keuken.
Ze zit op haar knieën
op een van de
eetkamerstoelen die ze



bij het aanrecht heeft geschoven.
Ze mengt eetbare, knalpaarse
glitterkleurstof door boterglazuur.
Met een lepel roert ze eindeloos in



de grote kom. Ze vindt het superleuk om mama te helpen met het glazuren van de grote paarse taart voor hun verhuisfeest.



Steffie denkt nog eens terug aan alles wat er vorige week is gebeurd:

1. Mama en zij zijn van de stad naar het platteland verhuisd, en Steffie heeft ontdekt dat ze het hier fijn vindt.
2. Van oma Blauw heeft Steffie een theekophuisje gekregen, en een familie speelgoedkonijntjes, de Snuffels.
3. Steffie is vaderkonijn Gabriël Snuffel kwijtgeraakt.
4. Steffie heeft hem teruggevonden.



Gabriël.

Fjieuw!

Nadat ze bijna hun hele verhuisdag in de
tuin naar Gabriël heeft gezocht, is hij op
een of andere manier weer in haar slaap-
kamer opgedoken bij de andere
Snuffels, Bo, Sally en Pip.



Blij en opgelucht heeft Steffie de afgelopen dagen voortdurend met de spulletjes van de Snuffels heen en weer geschoven, tot ze vond dat het theekophuisje er vanbinnen perfect uitzag.

Nu staat het op het aanrecht op de mooie schotel tuin. Steffie is dol op de minidakpannetjes van het huis en de sierlijke geschilderde klimop die tegen de muren op kruipt. Ze is dol op de piepkleine bloemetjes in de vrolijke rode bloembakjes voor het raam, en op het schommelende naambordje boven de blauwe voordeur.