

De oude schoenen van Ella zijn niet mooi meer.

Ze mag nieuwe. En ze weet al welke ze wil.

‘Die!’

‘Dat is het laatste paar,’ zegt de juffrouw.

‘Welke maat moet het zijn?’ Mama zegt de maat.

‘Dan zijn ze te klein,’ zegt de juffrouw.





Ella gelooft er niets van.
'Ik wil die! Ik wil die!'
De juffrouw haalt de schoenen.
Ella trekt ze aan. 'Ze zitten goed, kijk dan.'
Mama gelooft er niets van.
'Ze vallen groot,' zegt de juffrouw.



