



Bas zit aan tafel.
Langzaam eet hij zijn boterham.
'Eet eens door,' zegt zijn vader.
'Straks kom je nog te laat
voor de wedstrijd tegen AVV.'
Bas zucht.
Normaal heeft hij altijd trek.
Maar vandaag niet.
Zou dat van de spanning komen?
Zijn team speelt vandaag een
belangrijke wedstrijd.
Als ze winnen, zijn ze kampioen!
Jammer dat ze uit spelen.

Een wedstrijd thuis is veel fijner.
Gelukkig komen zijn ouders kijken.
En nog veel meer fans.
Met moeite eet Bas nog wat.
Als hij weg gaat,
pakt hij een banaan.
'Hier, Bas,' zegt zijn vader.
Hij geeft hem vijf euro.
'Koop er maar wat lekkers van.'
'Dank je, pap!'
Bas stopt het geld goed weg.
Zoveel krijgt hij anders nooit.



Bas fietst naar het veld.

In de kantine zit Kees al te wachten.

Hij is de leider van de Effies.



Kim, Frank en Koen
zijn er ook.

Jordi, de keeper,
komt stil binnen.

‘Ben je in vorm?’
vraagt Bas.

Jordi haalt zijn
schouders op.

‘Ik heb deze week
extra getraind.

Maar avV speelt erg goed,
heb ik gehoord.’

Kim stoot hem aan.

‘Dat kan wel zijn,
maar niemand is zo goed als jij.
Dat weet je toch?’



En Kees zegt:

‘Ons hele team is goed.

Anders waren we nooit zover
gekomen!’

Jordi lacht weer een beetje.

‘Dat is waar!’

Als alle Effies er zijn,

gaan ze naar de bus van Kees.

Even later rijden ze weg.

Het is niet ver naar avv.
Frank springt als eerste uit de bus.
'Moet je kijken!'
Hij wijst naar het veld.
'Daar staan al veel mensen.'
Bas ziet het ook.
Dat zal niet meevallen straks.
Kim vertelt dat haar broer komt.



En nog meer supporters.
'Heel goed,' zegt Bas.
'Alle steun is nodig.'

Bas krijgt gelijk.
De eerste helft
is zwaar.
AVV speelt goed.
De jongens hebben
vaak de bal.
Jordi staat te
zweeten in het doel.
En Kees schreeuwt:
'In de aanval,
Effies!'



De broer van Kim heeft een toeter.
Hij blaast er een paar keer op.
Het helpt weinig:
de Effies scoren niet.



De tegenstander scoort wel.
Ze spelen fel.
Gemeen zijn ze ook, merkt Bas.
Ze trappen vaak.
En een jongen die Joes heet,
laat Kim expres vallen.
De scheids merkt het niet eens.
Boos staat Kim op.
'Hé, scheids,' probeert ze nog.
Opeens is daar de bal.
Vlak voor open doel.

Kim trekt een sprintje.
Pang!
Ze knalt de bal in het net.
'Eén-één!' gilt Bas.
Hij valt Kim om haar nek.



Joes wordt op dat moment gewisseld.
Boos loopt hij het veld af.
Fijn! denkt Bas.
Van hem heb ik even geen last.