

**Oudje**

Hoe heet de oudste ex-president van Amerika?

Antwoord: Opabama.

Eet smakelijk!

Hoe noem je het eten van een kangoeroe?

Antwoord: Jumpfood.

**Miauw!**

Wat kent de wereld en zegt miauw?

Antwoord: Een katlas.

Computerprobleem

Een oen belt naar de helpdesk en klaagt dat zijn computer niet meer werkt. De medewerker van de helpdesk vraagt wat er op het scherm staat.

Antwoordt de oen: ‘Een bloempot, maar wat maakt dat nou uit?!’

Geschiedenisles

‘Wie weet wat voor belangrijks er gebeurde in 1483?’ vraagt de juf aan de klas.

Jantje steekt zijn vinger op en zegt:

‘Toen werd Maarten Luther geboren, juf!’

‘Heel goed, Jantje! Weet je ook wat er in 1487 gebeurde?’

Antwoordt Jantje: ‘Toen werd hij vier jaar, juf!’

Snelle stad

In welke stad zijn ze heel snel?

Antwoord: Vlotterdam.



Zebrapad

Een zebra en een olifant willen een drukke straat oversteken. Dan zien ze een zebrapad. De olifant steekt over. Dan kijkt hij achterom

en ziet dat de zebra nog aan de andere kant van de straat staat. ‘Waarom steek je niet over?’ vraagt hij verbaasd.

‘Ik ga echt niet over mijn eigen familie lopen,’ antwoordt de zebra.



Soep

De ober zet een kop soep op tafel. Zegt de man die de soep heeft besteld: ‘Bah, neem die



soep maar mee terug. Er drijft een gehoorapparaatje in.'

Zegt de ober: 'Wat zegt u?'

Roodkapje en de wolf

Roodkapje loopt in het bos en komt de wolf tegen. Roodkapje zegt: 'Wat heb jij kleine ogen!'

Zegt de wolf: 'Ga weg, ik zit te poepen!'

Eerlijk delen

Twee oenen kopen een blikje cola. Zegt de ene oen: 'Ik neem wel de bovenste helft.'

Zegt de andere oen: 'Dan neem ik de onderste helft.'

'Maar eerst moet ik even naar de wc,' zegt de ene oen. Als hij weer terugkomt, is het blikje al helemaal leeg! 'Waarom heb je mijn helft opgedronken?' vraagt hij boos.

Antwoordt de andere oen: 'Anders kon ik toch niet bij mijn helft!'



Cijfercode

Zegt een oen tegen zijn vriend: 'Wil je de cijfercode van mijn fietsslot weten?'

‘Ja hoor, antwoordt zijn vriend.

‘De code is 777,’ zegt de oen.

‘Ssst, niet zo hard,’ zegt zijn vriend, ‘want dan kan iedereen jouw fiets stelen.’

Antwoordt de oen: ‘Nee, hoor. Ik zei de code niet in de goede volgorde!’

Familie

Tims moeder heeft drie kinderen. De eerste heet Maart, de tweede heet April... Hoe heet de derde?

Antwoord: Tim.

Kalkoenraadsel

Hoe noem je een kalkoen die tegen je aan botst?

Antwoord: Een KNALkoen.

Groen & gezond

Hoe noem je groene gezonde liedjes?

Antwoord: BroccoLIEDJES.

Fries raadsel

Hoe noem je iemand die midden in Friesland woont?

Antwoord: Een diepvries.

Schoolziek

Joris heeft geen zin om naar school te gaan. Hij belt op met een smoesje: ‘Hallo, ik wil even melden dat mijn zoon erg ziek is. Hij kan helaas niet op school komen vandaag.’
De school: ‘Met wie spreek ik eigenlijk?’
Joris: ‘Eh... met mijn vader!’

Eerste schooldag

Rosanne komt thuis van haar eerste dag op school.
Haar moeder vraagt: ‘En, wat heb je allemaal geleerd?’
Zegt Rosanne: ‘Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe!’