

WELKOM in dit groentewinkeltje

Welkom in dit winkeltje
het deurtje is al open
en op het plaatje kun je zien
wat je hier kunt kopen
ik heb een lijst gemaakt
waar onze boodschappen op staan
ik noem ze even voor je op
wijs jij dan alles aan?



Een appel en een wortel
een ui, een kropje sla
een mooie tros bananen
en een groene paprika
wat kersen en een bloemkool
een komkommer en een peer
een sinaasappel, een tomaat
en wat zie jij nog meer?





Het kleine bolle beertje *heeft geen zin*



Het kleine bolle beertje
dat heeft vandaag geen zin
hij is vanmorgen opgestaan
maar stapt zijn bed weer in
en mama zegt: welt'rusten dan
slaap jij maar lekker uit
dan neem ik jouw ontbijt wel:
je melk en je beschuit

Een taart VOOR TESS

Tess is dol op vieze dingen
't is haar echt nooit vies genoeg
vandaar dat ze voor haar verjaardag
alleen maar vieze dingen vroeg
ze vroeg een hele vieze tuinbroek
en een vieze trui erbij
maar toen ze hele vieze taart kreeg
was ze helemaal niet blij!



PIEPERTJE

verft een banaan



Knuffeltje komt kijken en Piepertje die zegt:
ik teken een banaan en die maak ik rood en recht
maar Knuffeltje, zijn vriendje, zegt: dat is een beetje dom
bananen die zijn altijd geel en zijn ook altijd krom



Wat goed van jou, zegt Piepertje, wat fijn dat je dit zegt
want neem ik de verkeerde kleur, dan lijkt het niet zo echt
en als ik weer iets kleuren wil, zeg jij dan hoe het moet
want jij weet daar veel meer van af – ik kan dat niet zo goed!