



Zoef komt!

Als Lisa wakker wordt, kijkt ze rond in haar kamer. Wat gaat er vandaag ook alweer gebeuren?

Dan weet ze het weer. Straks komt Pien haar hamster brengen! Hij heet Zoef.

En omdat Pien gaat verhuizen, mag de hamster een paar nachtjes komen logeren.

Snel springt Lisa uit bed. Waar zal ze de kooi van Zoef neerzetten?

Vlak bij haar bed is wel leuk.

En daarom moet haar kastje opzij. En ook de stoel met de knuffels.

Lisa pakt haar olifant. 'Kom Ollie, jij moet op de vensterbank. En Meneer Aap, jij mag er ook bij.'

Daarna zet Lisa ook Wolletje bij het raam. Maar Wolletje kijkt opeens een beetje bang, dat ziet Lisa wel.

Ze aait het schaapje over haar neusje.

'Vooruit, jij mag bij mij op bed.'

Als alle knuffels een ander plekje hebben, schuift Lisa de stoel opzij. En daarna het kastje.

'Wat doe je?' Mama komt Lisa's slaapkamer binnen.

'Ik maak ruimte,' zegt Lisa.

'Waarom?' vraagt mama.

Lisa zet ook de krat met speelgoed opzij.

'Dat weet je toch wel! Zoef komt logeren.'

'O ja, de hamster,' zegt mama. 'Maar is het niet beter als we de kooi beneden neerzetten?'

'Nee, Zoef mag op mijn kamer,' beslist Lisa.

'Dan kan ik hem steeds goed in de gaten houden.'

Nadat Lisa is aangekleed, gaan ze ontbijten.

Papa en Maarten en kleine Sofietje zitten ook aan tafel.

'Wat hoor ik? Krijgen we een hamster te logeren?' vraagt papa. 'Mij lijkt een muis wel leuk.'





‘Een muis?’ Mama wordt een beetje bleek. ‘Nee, ik moet er niet aan denken! Ik ben bang voor muizen.’
‘Ja, dat weet ik,’ zegt papa.
‘Toen er een keer een muis de kamer in sloop, krom jij meteen op een stoel.’

'Echt?' Lisa moet stiekem een beetje lachen.
'Weet je wel hoe je voor een hamster moet
zorgen?' vraagt papa dan.
'Tuurlijk. Ik heb al een paar keer bij Zoef
gekeken,' zegt Lisa.
'Soep-soep-soep!' Maarten klapt in zijn
handjes. 'Ikke ook soep.'
'Nee-hee! De hamster heet geen soep.
Hij heet Zoef!' verbetert Lisa.
'Soep-soep!' roept Maarten weer.
Op dat moment gaat de bel.
'Ik ga wel,' zegt Lisa. Ze holt naar de gang.
En ze doet de voordeur open.

Op de stoep staat Pien. 'Hier is Zoef,' zegt
ze. Pien zet een grote kooi in de gang. Ze
heeft ook zaagsel bij zich. En een tas met
voer.

'Waar is de hamster nou?' Lisa kijkt
verbaasd in de kooi. 'Hij is onderweg toch
niet weggelopen?'

'Zoef zit in zijn huisje,' wijst Pien.
'Misschien slaapt hij nog. Maar straks komt
hij wel tevoorschijn, hoor.'



Papa draagt de kooi naar Lisa's kamer.
Pien en Maarten gaan ook even mee naar
boven.
'Zoef mag wel op mijn tafel staan,' zegt Lisa.
'Dan kan ik hem goed zien.'
Pien haalt een drinkflesje tevoorschijn.
'Dat moet je aan de kooi hangen,' zegt ze.
En ze vertelt ook hoe Lisa de kooi moet
schoonmaken.

'Want die pies en poep van Zoef stinkt best
wel, hoor,' zegt ze.
'Geeft niks,' zegt Lisa. 'Ik ben niet bang van
stinkie-stankie.'
'Tot over drie dagen!' zegt Pien dan.
'Dan kom ik Zoef weer halen.'
Lisa zwaait haar na.





Als ze terug is in haar kamer, hoopt ze dat Zoef tevoorschijn komt.
Maar er gebeurt niks, en ze tikt een paar keer zacht op de kooi.
Opeens gluren er twee oogjes uit het huisje.
'Ja, Zoef is wakker!' roept Lisa. Ze haalt een blaadje sla uit de tas. En ook een stukje appel.
Ze legt het in de kooi. Zoef begint er meteen van te eten.
'Wat is hij leuk, hè?' zegt Lisa blij.

'Soep is stinkie-stankie!' lacht Maarten.
Dan komt papa zeggen dat Lisa naar school moet.
'Nu al? Jammer. Dan kan ik niet meer met Zoef spelen.'
'Maar je kunt wel aan de juf vertellen dat hij er is,' zegt papa. 'En weet Jimmy het al?'
'Nee!' antwoordt Lisa. Ze krijgt opeens haast.