



*Een man met een snor.  
Zie je zijn wilde haren?  
Ken je hem?  
Zijn naam is Albert Einstein.  
Hij was heel knap.  
Hij dacht na over de tijd.  
Hij kende de snelheid van het licht.  
Wat deed hij als kind?  
Hoe kwam hij zo slim?  
Dat begon met een droom...*

# Albert bouwt een huis

Albert zit aan tafel.

Op de tafel liggen speelkaarten.

Albert pakt een kaart en nog een.

Hij zet er twee tegen elkaar.

In een punt.

Nog een punt.

En dan een kaart plat erop.

Albert bouwt een huis.

Een huis van kaarten.

‘Mag ik meedoen?’ vraagt zijn zusje Maja.

Albert zegt niets.





Maja pakt een kaart.  
Ze legt hem op het huis.  
'Blijf af!' roept Albert.  
Maar het is al te laat.  
Het huis is kapot.  
Kwaad gooit Albert de kaarten in de lucht.  
'Wat ben je snel boos,' zegt mama.  
'Denk aan je zus.  
Ze is nog klein.'



Albert kijkt naar de kaarten.  
Ze liggen op de grond.  
Iets wat valt, valt altijd omlaag.  
Waarom niet omhoog?  
Is er een kracht die hij niet ziet?  
Een kracht die aan de kaarten trekt?  
Of een kracht die op de kaarten duwt?  
Ja, dat moet het zijn.  
Albert pakt de kaarten weer op.  
Twee in een punt.  
Nog twee in een punt.  
Een kaart er bovenop.  
Nu lukt het goed.  
Het huis wordt steeds hoger.

Dan gaat de deur open.  
Papa Herman komt binnen.  
En meteen stort het huis in.  
'Deed ik dat?' vraagt papa.  
'Nee,' zegt Albert.  
'Dat deed de wind.  
Je ziet hem niet.  
Maar hij is er wel.'  
Toch is het raar.  
Waarom vallen die kaarten neer?

