



‘Mag ik een koek?’ vraagt Lot.  
‘Nee,’ zegt mam.  
‘Je mag geen koek.’  
‘Mag ik dan drop?’  
Mam kijkt boos.  
‘Nee, je mag ook geen drop.’  
‘Wat mag ik dan?’ vraagt Lot.  
‘Niets,’ zegt mam kwaad.  
‘En laat me nu met rust.’  
Nu is Lot ook boos.  
‘Ik mag ook niks,’ roept ze.  
‘Ik ga naar Koen.’  
‘Doe dat,’ zegt mam.  
Lot loopt weg.  
En dan knalt de deur dicht.  
Bam!

Lot loopt naar het huis van Koen.  
Ze belt aan.  
Koen doet open.  
‘Kom je buiten?’ vraagt Lot.  
‘Leuk,’ zegt Koen.



Koen en Lot gaan naar het park.  
Daar zien ze een vrouw.  
'Tim!' roept ze bang.  
'Tim, waar ben je nou?'  
'Wat is er aan de hand?' vraagt Lot.  
De vrouw huilt.  
'Tim is kwijt.  
En hij is pas twee jaar.  
Net was hij nog in de tuin.  
Maar nu is hij weg.'

‘Hoe kan dat nou?’ vraagt Koen.  
‘Ik weet het niet,’ huilt de vrouw.  
‘Het tuinhok was dicht.  
Maar er zit wel een gat in de heg.’  
‘Wij gaan ook zoeken,’ zegt Koen.  
‘Hoe ziet Tim eruit?’  
‘Hij heeft bruin haar,’ zegt de  
vrouw.  
‘En hij heeft een rood jasje aan.’



'Zoekt u daar,' wijst Lot.  
'Dan gaan wij die kant op.'  
Koen en Lot rennen weg.  
'Eerst naar de wei,' roept Koen.  
'Goed,' hijgt Lot.  
'Zou hij bij de geitjes zijn?'  
vraagt Lot.



Maar nee.  
Tim is niet bij de geitjes.  
Koen schrikt.  
'Hij zal toch niet bij de sloot zijn?  
Kom mee, Lot.  
Naar de sloot!'



En dan zien ze iets roods.  
iets roods in het riet.  
'Daar!' roept Lot.  
'Zou dat Tim zijn?'

Koen en Lot rennen naar de sloot.  
En ja hoor... daar zien ze Tim.  
Hij staat aan de rand van de sloot.  
'Bal!' roept Tim.  
Hij wijst naar de bal in het water.  
'Pas op!' roept Lot.  
Maar het is al te laat.  
Tim glijdt uit en valt in de sloot.



